

Mijn eigen IK!!!!!!

Eerst sterven aan je eigen IK, dan pas zal je leven hebben.....

De dag van vandaag is er een leer in de kerk, die verkondigt, dat je eigen IK het allerbelangrijkste is!!!
Men zegt "ik mag van God zijn zoals ik altijd al was", dus ik hoef niet meer te veranderen.

Jezus spreekt echter in niet mis te verstane woorden, en het zou voor ieder duidelijk moeten zijn als Hij zegt;
" wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal, om Mijnenwil, die zal het behouden " (Lukas 9:24).

Ons leven verliezen betekend dat we het moeten overgeven en het laten sterven, en ons leven heeft uiteraard alles te maken met ons eigen ik zijn.

Om leven te krijgen in eeuwigheid bij God, moet men dus eerst het werelds leven opgeven, vooral de eigen verlangens, doelen en ambities, het ego, onze eigen ik enz enz.

Vaak hebben we van het ware evangelie, een evangelie van het eigen ik gemaakt, een evangelie die dus in ons straatje(leven) past, en waar wijzelf ons het beste in thuis voelen.

Misschien denkt u dat dit nogal extreem is, maar lees wat Jezus hierover zei.

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven".
(Johannes 12:24-25)

Wat bedoelde Jezus met het woord "sterven" en welke betekenis en doel heeft het voor ons vandaag?

Jezus sprak deze woorden aan Zijn discipels, en vertelde hun over Zijn sterven, en Hij zei tegen Zijn volgelingen, dat ook zij dienden te sterven aan zichzelf, net als Hij zou sterven aan het kruis.

In deze context betekend sterven het volgende, net zoals een dode alles te verliezen, om niets meer van jezelf te bezitten, geen doelen, gevoelens of bezittingen, noch persoonlijke verlangens.

Dit sterven in Christus, is de enige weg naar eeuwige leven!

En zij die nu de dag van vandaag het evangelie van het "Eigen IK" verkondigen, hebben alles van het ware evangelie omgekeerd en op de kop gezet.

Zij leren dat het evangelie het middel is om je "Eigen Ik" te vinden, maar nee, het ware evangelie is er niet om jezelf te leren ontdekken, het gaat om jezelf te verliezen en Jezus Christus te ontdekken.

Jij moet sterven aan jezelf, dan kan Christus in jou leven!!!!!!

Met Christus ben ik gestorven en nu leef ik,
het is dus niet langer mijn eigen Ik,
maar Christus die nu leeft in mij.
(volgens Galaten 2: 20 ISA translation).

©opyright www.simplechurch.be