

De lente

Als een klein stukje van een grootse schepping,
door zijn Schepper als een sluier over de bomen geplant.

De hele winter zijn ze leeg en kaal,
Maar zie, plots krijgen ze groene haren,
en vele soorten witte, rode, gele en paarse kleuren,
zij worden als door een mes geschoren tot een seizoenspalet,
tot een kleurige kroon van vier seizoenen.

Ze lijken wel te wandelen doorheen het park,
Met hun lange groene bladeren,
op een bloemenpad,
langs beide zijden groent het vernieuwde bos.

Ik geniet van al dit genot,
van de verfrissende schoonheid,
waardoor ik meer bepaald word,
bij het aanvoelen van de kracht des levens,
die door de schepper overweldigend word gebruikt.

Dit is echt de zegen van de Almachtige,
God van genade en barmhartigheid,
en vernieuwende kracht.

©opryght www.simplechurch.be