

De Heer roept tot u,
het is tijd om u als een boom te vertakken,
uw wortels uit te strekken naar water,
uw doelen aan te passen,
uw bedoelingen te heroverwegen,
elke beslissing te nemen in gehoorzaamheid,
aan Zijn levend brengend woord.

Zodat gij niet ten prooi zult vallen,
aan de overweldigende dingen van de satan,
kijk uit voor de trukendoos van de vijand,
die je probeert terug te trekken,
in de dingen waarvan je net bevrijd bent.

Sta de Heer toe om door te gaan met het werk dat Hij in u begon,
Hij zal nooit in gebreke blijven bij u,
vermijd elke dwaalleer en misleiding tot elke prijs,
wees zo listig als een slang en oplettend als een duif,
als je benaderd word door hun die jou uit koers proberen te werpen.

Verlies de weg niet terwijl ge opklimt naar een nieuw pad,
sta niets of niemand toe om u te laten ontsporen,
van de rechte en smalle paden naar uw eindbestemming,
luister aandachtig naar wat je hoort,
overweeg en test elke stem die in jouw leven spreekt,
want niet elke stem spreekt de waarheid.

Het is nu de tijd om alle duisternis in het licht te brengen,
raak niet verstrikt in de vangnetten van onenigheid en geroddel,
het betreft enkel door mensen gemaakte lelijkheden,
die niks anders te betekenen hebben dan duisternis,
blijf uit de buurt van hun arrogante en vijandige geesten,
laat u niet in beweging brengen om hun ongunstige omstandigheden na te lopen.

Als daarom beproevingen zich in jouw leven ontwikkelen,
neem dan de gelegenheid ze te leren doorzien,
om erdoor versterkt te worden,
en laat je niet beheersen door angst,
weiger om toe te geven aan angst.

Wanneer je geconfronteerd word met stressvolle omstandigheden,
richt je focus dan niet op wat rondom je heen gebeurt,
maar kijk vooruit naar je eind bestemming,
richt uw ogen op de dingen van de Vader,
en Hij zal Zijn doel betreffende uw leven voor uw ogen ontfouwen.